

Lieve allen
graag nodig ik je uit voor de reeks Ñusta Karpay inwijdingen
op zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018 te Amsterdam

Ñusta Karpay

Een reeks inwijdingen uit de vrouwelijke lijn van de Andes volkeren die je gronden in je vrouwelijke Zijn, verbinding maken met je voorouders en jouw roots hier op aarde, zaadjes in je hele energetische systeem plaatsen waardoor je oude patronen kan opruimen, in je spiegel van kwetsbaarheid mag kijken om afstand te nemen van alles wat je belemmert in je vrouwelijke kracht en groei te staan, je ego te verzachten... Om te helen, meer in jouw oerkracht, vrijheid en onvoorwaardelijke hartsenergie thuis te komen, jezelf in je diepe intuïtie te ontmoeten en zuiver en krachtig in je vrouwelijk bewustzijn te staan...



We verbinden ons met de energie van moeder aarde, zuster water (mama gocha, la paqarina), de kracht van het vuur en onze santa tierra - onze heilige aarde, de lucht, de wind en helende hartsenergie, creatie en speelsheid, wilskracht, zuivere, pure trilling van goddesses, (hoge)priesteressen en gidsen.

We verbinden ons met de diepste aardse én hoogste kosmische vrouwelijke energie, de zeven priesteressen uit de Andes en van bij ons, godinnen van alle elementen, verbonden met onze diepste verlangens, onze oerkracht én meest zuivere vrouwelijke trilling. Maar bovenal leren we door overgave om ons ego los te laten en vanuit vertrouwen, overgave en verbinding te gaan staan, voelen en leven. Het vertrouwen dat we gekoesterd worden door een vrouwelijke kracht die ons draagt en verzorgt en waar we oneindig energie uit kunnen putten. En deze eenvoud is juist de kracht van de Ñusta Karpay.

Elke inwijding is een ceremonie die een eigen energie heeft, verbonden met krachtplekken in de Andes. In elke chakra worden zaadjes van licht geblazen die diep doordringen in je hele fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen. Het gaat om een hele zuivere en hoge trilling die ik zelf mocht ervaren tijdens reizen in Latijns-Amerika, de laatste jaren steeds meer, in verbinding met zovele krachtplekken tijdens meditaties en ceremonies. Zo mochten we op 5 november 2013 getuige zijn op het Titicacameer (Heilige Meer van de Inca, draagster van vrouwelijke energie) van de jaarlijkse Aymara/Quechua ceremonie waar de herdenking van de stichting van het Inca-rijk wordt gevierd, door de kinderen van de Zon, Manco Capac en Mama Occlo.

Latijns-Amerika is mijn zielecontinent waar ik lang woonde en al bijna 34 jaar mee verbonden ben in dit leven. De Ñusta Karpay inwijdingen gaan gepaard met een diepe connectie met het continent. Zelf bewandel ik het pad van de Pampamesayok, de vrouwelijke helers uit de Andes. Ingewijd in de Hatun Karpay en als Inca-priesteres, gedoopt in het Titicacameer!

Ik voeg aan de initiaties dimensies toe die verbonden zijn met vrouwelijke energie overal in het continent, o.a. van de Maya, Machis (Mapuche medicijnvrouwen uit Chili) & vrouwelijke helers. Het is voor een eer om de vrouwelijke energie en wijsheid van inheemse volkeren en moeder natuur ginder, te delen hier op aarde. De Ñusta Karpay inwijdingen houden voor mij een energie in van thuiskomen, heling, gronding, zachte stroming, hartsenergie, kortom, een transformatie die noodzakelijk is voor de hele westerse cultuur.

Ik nodig je van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere inwijdingen, als vrouw, als man...

Praktische informatie:

Beide inwijdingen, de Munay-Ki en Ñusta Karpay, kunnen apart gevolgd worden. Ze vullen elkaar wel bijzonder goed aan. Deze reeks omvat de Ñusta Karpay

Reeks van 7 inwijdingen gespreid over een weekend, 16 en 17 juni, zaterdag telkens van 9u30u tot 18u

Lichtcentrum Amsterdam, Schellingwouderdijk 337, 1023 NK Amsterdam

Bijdrage: 195 euro, inclusief materialen, thee, versnapering.
Potluck/lunch zelf mee te brengen, liefst om te delen.

Belangrijk: je kan niet inschrijven voor inwijdingen apart aangezien deze inwijdingen één geheel vormen en de ene initiatie volgt op de andere. Je schrijft je dus in voor het hele weekend! Overnachting excl.
Urpillay Songollay, in licht en liefde

Veerle Phara
creative2energy@gmail.com
+32 473879410 - www.kachina-creative2energy.com -
www.templeoftheearth.org

Voor info rond de Nustas (inwijdingen, zie pagina hieronder)



Mama Ocllo = eerste vrouw van de Inca's, de kinderen van de zon, Godin van de Aarde, verbonden met de energie van Sachamama, de slang, centeren, gronden, bij jezelf en in alle chakra's thuiskomen, Zijn

Doña Mujía = Godin van het water, de zeemeermin, verbonden met de energie van de Otorongo, de jaguar, je angsten/verdriet/pijn en helen in je buik/baarmoeder/ bekken.... Voelen en afstand nemen van wat niet meer tot jou behoort, in zachtheid aan het water geven, thuiskomen in jouw authentieke vrouwelijke schoonheid

Mama Simona = Godin van de voorouders, verbonden met de energie van de Kinti, de kolibri, met vorige levens en de wijsheid van je voorouders. Boosheid, verdriet en frustratie transformeren via de qosqo (navel), vurige kracht. Tupay = ontmoeting met jezelf en je voorouders, thuiskomen in je Santa Tierra, jouw heilige aarde/plek

Doña Teresa = Godin van de liefde, verbonden met de energie van de Apuchin, de adelaar/condor/buizerd, met hartsenergie. Afstand nemen van je leven om van boven uit te kijken welke processen zich afspelen, het bos door de bomen heen blijven zien, kijken naar de tekens die zich voordoen in je leven, onvoorwaardelijke hartsverbinding met jezelf en met anderen

María Sakapana = Godin van de wind, verbonden met de energie van de onderwereld en het onderbewustzijn, maar ook met jouw authentieke oerbron van creatie en speelsheid te ont-dekken. Angsten loslaten, kijken naar je schaduwen, je spiegels, licht en speelsheid toelaten, jouw innerlijke waarheid spreken, uiten wat je werkelijk wil communiceren

Huana Huaman Tiklla = Godin van de visie, verbonden met de energie van de middenwereld en jouw innerlijke visie. Je goed voelen tussen de mensen in deze wereld vanuit wie jij bent, jouw hemel op aarde creëren. Leven vanuit jouw innerlijke wijsheid, visie en weten, openen van het derde oog.
Huaman = valk, Tiklla = verbinding tussen deze wereld en de bovenwereld

Tomasa Huaman Tiklla = Godin van de vrijheid, verbonden met de energie van de bovenwereld, integratie, eenheid en bevrijding. Hoogste energie, verbinding met je zuivere, pure ziele intentie, balans, zegening, vrijheid...