

Praktische gegevens:

Organisatie: Creative2Energy vzw & Taypikala Journeys

Bedrag: € 3300,- zonder Machu Picchu

Optioneel dag 14: + Machu Picchu: + € 200,- (trein, bus, ingang MP en lokale gids - MP mag sinds juli 2017 énkél met lokale gids en slechts een halve dag bezocht worden)

Voorschot: € 1600,- (bij inschrijving)

5% van het bedrag gaat naar de families op de eilanden Amantani en Isla de la Luna, ter ondersteuning van de lokale Ayllus (gemeenschappen)

Inbegrepen:

- * top-reisorganisatie en begeleiding. Veerle met 34jaar ervaring in Latijns-Amerika en Spaans als taal van het hart
- * internationale vlucht en 2 x binnenlandse vluchten Lima-Cusco en Juliaca-Lima
- * álle binnenlands vervoer (privé-bus, taxi, boot)
- * voorreis info namiddag en verbindingsritueel
- * lokale Peruaanse gidsen en paqos
- * overnachtingen in aangename en comfortabele hotels, met ontbijt, in 2p kamers. Op de eilanden overnachten we bij lokale families
- * alle lunchpakketten, op de eilanden Amantani en Isla de la Luna is alles inbegrepen
- * ingangsgeld alle archeologische sites
- * alle materiaal voor ceremonies, despachos, inwijdingen, enz...

Niet inbegrepen:

- * overige maaltijden (enkele lunches en diners naar eigen keuze)
- * reisverzekering, persoonlijke uitgaven, medische kosten, ...
- * single kamer

Peru-Bolivia: Pad van de Ñusta

een ceremoniële reis door de Andes,
met inwijdingen en rites
om meer vanuit jouw unieke Hart te leven



15 april tot 2 mei 2019
mét Volle Maan op het Eiland van de Maan in Bolivia!
open voor iedereen (gemengde groep)

Info en inschrijving:
via creative2energy@gmail.com
0032(0)473.879410 (Veerle)
www.kachina-creative2energy.com

Taypikala reizen: Pad van de Ñusta april 2019

Taypikala betekent: de steen, sleutel of datgene wat je nodig hebt om de poort te kunnen openen... naar...? Een toepasselijke naam voor deze reis waarin we naar een diepere laag gaan van bijzonder krachtige pre-Inca en Inca-culturen, maar ook van jezelf, en jouw hartsenergie wakker maken. De nadruk ligt op voelen, ervaren, beleven, doorheen rituelen, ceremonies, meditaties, inwijdingen, wandelingen, verbinding met de natuur, met lokale families en de energie van de sites.. Alles wat we in ons leven mogen loslaten, laten we transformeren, en opladen met zaadjes van licht, met liefde van de Aarde, de Zon en het Universum, en de alom aanwezige helende energie in de Andes.

Ñustas waren wijze vrouwen die uitverkoren werden in het Incarijk om bijzondere plaatsen in te nemen als prinses, priesteres, koningin. Ze werden opgeleid en ingewijd op het Eiland van de Maan, **Isla de la Luna**, het vrouwelijke eiland dat in het Boliviaanse deel van het Titicacameer ligt, naast **Isla del Sol**, waar de priesters en koningen werden ingewijd. We bezoeken beide eilanden en overnachten op het Eiland van de Maan.

Vandaag staan de Ñustas voor draagsters van licht, die een brug maken tussen de wereld van de vorm en de energetische wereld en vooral weten te leven **vanuit hun hart** waarbij hun innerlijke energie in balans is. **En daar gaat het in de Andes om, om de eenheid tussen de dualiteit. En die eenheid zit in je Hart.** In deze reis willen we dus balans brengen tussen je vrouwelijke en mannelijke energie, en het **pad van het Hart openen**.

We laten ons onderdompelen in de magie van het landschap en de eeuwenoude wijsheid, symbolen en krachtplekken en voeden ons met zaadjes van licht die ons dichterbij onszelf brengen.

Je mag gaan dromen van een intense en transformerende reis op jouw Pad van het Hart. Het eerste deel rond en op het Titicacameer (pre-Inca en Inca) en het tweede deel in de Heilige Vallei van de Inca's.

Reistraject:

Dag 1 – 15/04 Brussel of Amsterdam/Parijs- Lima. Lijnvlucht naar Lima
Overnachting in Lima

Dag 2 – 16/04 Lima-Puno (Chuquito)

Vlucht van Lima naar Juliaca, eigen vervoer naar Chuquito.

Wennen aan de hoogte, groet aan het Titicacameer en ceremonieel openen van onze reis.

Dag 3 – 17/04 Aramu Muro

Ceremonie voor onze reis, onze intenties en voor Pacha Mama in de unieke Aymara site van Aramu Muro, met de energie van Sachamama (de Slang) en Lemurië. Ritueel aan de drie-dimensionele poort, baño de florecimiento. Helingsritueel en inwijding van Mama Ocllo (thuiskomen, gronding)

Dag 4 - 18/04 Chuquito/ Copacabana/Isla del Sol y Isla de la Luna

Vroeg vertrek naar Bolivia, in Copacabana boot naar Isla del Sol, wandeling naar de tempel, meditatie in de tempel en oefening om in je zonnekracht te staan. Wandeling over het eiland naar de haven van Isla del Sol. Boot naar Isla de la Luna. Genieten van het eiland en het Titicacameer, misschien waag je wel een duik in het koude water! Overnachting bij lokale familie.

Dag 5 - 19/04 Isla de la Luna VOLLE MAAN

In de ochtend tweede inwijding. Wandeling naar de Tempel van de Ñustas op het Eiland van de Maan. Meditatie en derde inwijding. S Avonds despacho ceremonie, voor PachaMama en de Volle Maan

Dag 6 - 20/04 Isla de la Luna/Copacabana/ Chuquito

Boot naar Copacabana, genieten van dit levendige backpackersstadje waar sinds oudsher de inwijdingen van nieuwe voertuigen plaatsvindt. Terug naar Peru.

Dag 7 - 21/04 Dag integratie & Chuquito

Tijd voor integratie en bezoek aan de vruchtbaarheidssite van Chuquito en Ayni-ritueel met Mama Coca. Waar wens je vruchtbaarheid aan te geven in jouw leven? Wat ontvang je en wat geef je aan de Aarde?

Dag 8 – 22/04 Puno/Amantani

Na het ontbijt naar de haven van Puno. We varen via de Uros-eilanden naar het vrouwelijke Amantani eiland op het Titicacameer. Op de boot ritueel offer voor Mama Qocha (Heilig Water) om te ontvangen wat het Titicacameer ons te bieden heeft. We overnachten bij een lokale familie en worden ondergedompeld in de plaatselijke gebruiken en de zuivere energie van de omgeving. In de namiddag Coca-readings (optioneel) en s avonds helende despacho ceremonie met medicijnman Paqo Francisco en onze familie op Amantani.

Dag 9 – 23/04 Amantani/Puno/Chuquito

Voor wie wenst een vroege en stevige wandeling naar de Tempel van PachaTata (Vader Aarde). Na het ontbijt wandelen we naar een van de krachtplekken van het eiland, flowering ritueel bij de oever van het Titicacameer Terugvaart naar Puno.

Dag 10 - 24/04 Puno/Cusco

Busrit van Puno naar Cusco over de Altiplano. Opladen in het ceremoniële deel van de pre-Inca site van Pucara. Mystieke rondleiding in het Tempelcomplex van Wiracocha in Raqchi. We overnachten bij een familie in Raqchi die sinds generaties lang in de tempel woonde en oude Inca-wijsheid delen met ons. We maken ook despachos voor ons verblijf in de Heilige Vallei. Vierde inwijding.

Dag 11 – 25/04 Cusco

Na het ontbijt busrit naar Cusco. Vrij tijd en genieten van al wat Cusco, het hart van het Inca-rijk, te bieden heeft!

Dag 12 – 26/04 Cusco/Saqsayhuaman/Qenko/Moray/Ollantaytambo

Saqsayhuaman. Verbinden met de mannelijke en vrouwelijke energie van deze belangrijke site bij Cusco. We beleven een hergeboorte door de chinkana, het labrynt, een zuivering voor we de Heilige Vallei inrijden. In de grot van Pacha Mama in Qenko danken we even PachaMama. Verder naar Pisaq

Dag 13 - 27/04 Pisaq

Na het ontbijt trekking van de site over het Inca-pad. Vijfde inwijding in de Ñustiakana, de Zetel van de Ñusta. Overnachting in Pisaq

Dag 14 - 28/04 Pisaq - Ollantaytambo

Voormiddag vrije tijd op de markt van Pisaq. Genieten van de zondagsmarkt in alle geuren en kleuren. Namiddag naar Ollantaytambo. S avonds uitleg rond Machu Picchu

Dag 15 – 29/04 Machu Picchu of Pumamarca/Media Luna

Keuze: hele dag bezoek aan **Machu Picchu** (trein vanuit Ollantaytambo) **of: Pumamarca-Media Luna: balans in jezelf creëren tss mannelijke en vrouwelijke energie.** Stevige wandeling naar het fort van Pumamarca, ritueel vr mannelijke heling, daarna wandeling over de Inca-terrassen naar de Media Luna Tempel, Inca-Hogepriesteres, ritueel vr vrouwelijke heling. Zesde inwijding in Media Luna voor iedereen die voor dit traject kiest.

Dag 16 – 30/04 Ollantaytambo

Na ontbijt wandelen we naar de belangrijke Inca-site van Ollantaytambo. Bezoek aan de site, verbinding met de spirits van de bronnen/fonteinen, de Tempel van de Condor en Hermano Wajra, broeder Wind. Nadien rijden we naar de bijzondere site van Ñaupay Iglesia, meditatie en integratie-verbindingssritueel in de ceremoniële grot. Wat neem je mee, welke zaadjes van licht? Waar wil je groeikracht aan geven na deze reis? Zevende inwijding en integratie.

Dag 17 – 01/05 Cusco - Lima

Pisaq- Cusco en vlucht Cusco-Lima. S Avonds vlucht Lima – Parijs/Brussel

Dag 18 – 02/05

Aankomst en einde van een prachtige en magische reis!!!

v.u. Veerle Declercq – Creative2Energy vzw

Voor meer info rond Veerle & Yves: zie www.kachina-creative2energy.com